

rejsogoplev

fra idé til virkelighed

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2911

Info-møder om de unikke rejser til Island og Norge - begge med masser af natur, gode oplevelser og fællesskab

Møderne afholdes online tirsdag 19. marts klokken 18.30 og 20.00 – tilmelding til anne@rejsogoplev.dk senest 14. marts – oplys om du vil høre om Island eller Norge – eller begge.

Fælles for de to rejser er, at vi rejser i mindre grupper, og vi oplever storslået natur og møder de mennesker der bor der.

Næsten alle måltider er inkluderet i rejserne. Vi tilbringer en del tid sammen under uformelle former, og vores erfaring er, at mindre grupper giver godt grundlag for store oplevelser i hinandens gode selskab med masser af mulighed for at snakke om det, vi har på hjerte.



Islands Vilde Vestfjorde

Island er kendt for sin vilde natur med barsk og omskifteligt klima.

Landet er i almindelighed tyndt befolket og Vestfjordene, som vi besøger, er det i særdeleshed. Vi får naturen helt ind under huden og oplever fjeld, fugle, skønne vandfald og dejlige mennesker, der gennem generationer har levet her i det nordvestlige hjørne af Island.

For eksempel når vi sejler til øen Vigur og møder familien, der ernærer sig ved at indsamle edderdun og vise deres ø frem til turister. Om sommeren i selskab med tusindvis af fugle: Hidsige havterner, omsorgsfulde

edderfugle og deres unger, sjove søpapegøjer og højtråbende strandskader. Eller Einar, der driver landbrug med eget gårdmejeri. Einar er uddannet mejerist på Dalum Landbrugsskole.

Fra langt mellem mennesker til tæthed blandt turister går det, når vi besøger attraktionen Den Gyldne Cirkel med Thingvellir, Geysir og Gullfoss. Og naturligvis skal vi også nyde et naturligt varmt bad.

Hør meget mere på online-mødet tirsdag 19. marts kl. 18.30. Tilmeld dig, og vi sender et link til mødet.



Norge nord for polarcirklen

Rejsen til det nordligste Norge begynder med en togrejse i Sverige – her krydser vi polarcirklen på vores tur mod midnatssolen.

I Abisko Nationalpark, midt i det svenske Lapland, stopper vi op et par dage og oplever bjergenge, smukke strømfald og Skandinaviens største bjergsø. Vi forsætter rejsen i det arktiske norden, krydser grænsen til Norge ved Narvik og bevæger os derfra mod Nordkap – midnatssolens land.

Vi oplever naturen på små vandreture og nyder det skiftende sceneri fra bussen, når vi kører gennem landskabet. Ved verdens nordligste by, Hammersfest, møder vi sammen Mihkkal og hans rensdyr og spiser et måltid sammen med ham.

Undervejs hører vi om kongekrabben, der fra at være en irriterende indvandrer er havnet på menukortet hos gourmetrestauranter, og vi oplever Nordatlantens fugle på en sejltur til et fuglefjeld, hvor tusindvis af smukke suler har slået sig ned.

Besøg på Nordkap inkluderer et besøg i Nordkaphallen med mange interessante tilbud.

Hør meget mere om det til online-infomødet den 19. marts kl. 20.00. Tilmeld dig, og vi sender et link.

Erfarne rejseledere - stor viden om Norden og landbrug

Anne og Gert Aamand er rejseledere på begge rejser. Anne har gennem de sidste 12 år haft grupper med til Island og Norge. Gert er agronom og er i sit daglige arbejde involveret i kvægavl i Norden.